



Tập san 3

QUE HƯƠNG

&

TƯƠI TRE

HỘI THANH THIẾU NIÊN
VIỆT NAM EVRY

Dài* Lời ngõ²

MỤC LỤC

. VIỆT NAM NON SÔNG GẦM VÓC	2
. THƠ ĐÃ LẠT BUỒN	10
. CUỐI	11
. THƠ LÒNG NGƯỜI XA QUÊ	14
. BÉ CUNG TRẮNG	15
. THƠ ĐẾ THƯỜNG	19
. ÁNH TRẮNG NGÀY NÀO	20
. THƠ CÂY BẰNG CUỐI THU	21
. GIẢI TRÍ	22
. THƠ TÌNH TOÁN HỌC	24
. ĐÓN RƯỚC ĐỒNG BẢO Ở ROUEN	25
. THƠ ĐAN TÂM	27
. THƠ MÙA THU	28
. HY VỌNG THỦ ĐỀN TAY EM	29

BAN BIÊN TẬP

ĐỖ THỊ HOÀNG PHƯỢNG
TRẦN THỊ THANH TRÚC
ĐỖ HOÀNG HÙNG
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN
TRẦN MINH GIÁM
NGUYỄN GERARD

Mọi thư từ góp ý và bài
võ xin gửi về:
HỘI THANH THIỀU NIÊN
VIỆT NAM EVRY (AJVE)
BAN BÁO CHÍ
20, allée Jean ROSTAND
Quartier les Passages
91000 — EVRY

Mùa hè đến và đi, tháp thoáng, tưởngh như không hề có. Những ngày nắng ấm hiêm hoải qua mau, nhường chỗ cho những áng mây mang mưa tối, cho nhường ngọn gió thổi bay là vắng. Những ngày rong ruổi sẽ nhường chỗ lại cho sách vở và học đùdông.

Thu đến đánh dấu cho một năm tập san của Hội Thành Thiếu Niên Việt Nam Evry ra đời. Trong năm qua, mặc dù hoạt động của ban báo chí (BBC) không có gì gọi là sôi nổi bằng những ban khác, nhưng chí cản một lối kêu gọi là tất cả các bạn trẻ đều đồng tâm hướng ứng, bắt tay vào sáng tác.

Mặc dù trăm câu viết chưa trọn điều muốn ngõ, nhưng với một tâm lòng yêu quê hương thâm thiết, với nhiệt khí của tuổi trẻ, và với một vài kinh nghiệm ít ỏi sau một năm, Ban Báo Chí mong rằng tập san thứ ba này sẽ mang lại một chút nắng ấm quê nhà cho những người tha hương và là một niềm khích lệ cho các bạn trẻ để tập san tối sẽ có thêm nhiều cây bút mới.

Thân ái chào tạm biệt

Ban Báo Chí

Vietnam

non sông gấm vóc

Nhắc tên oé tiếng Quê hương, ta không thể nào quên oé
chủ Việt Nam, và khi oé nhắc tên oé chủ Việt Nam
ta cũng không thể nào quên không nhắc tên những
đanh lam thang cảnh thật đặc sắc. Nước và non
ta đó, oé chủ thật giàn di những đồi gọi cho ta
bao hình ảnh, bao di tích lịch sử vẻ vang. Ngày chúng
ta hãy cùng nhau bay về với quê hương để nhìn lại, để
thưởng thức và để nhớ mãi cái đẹp thật phong phú của nước
ta, từ Bắc chí Nam.



Đà Nẵng, đã ngàn năm văn vật, từ tiếng hò
kinh đô vào thời nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê, nên
đã có rất nhiều di tích lịch sử ở rải rác khắp
36 phố phường, nơi sầm uất và đông du
khách nhất:

Rèn nhau chơi khắp Sông thành
Ba mươi sáu phố rãnh rãnh chằng sai
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Cai,
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Thị, Hàng Khay
Má-vú, Hàng Diêu, Hàng Giấy,
Hàng Lò, Hàng Cót, Hàng Mây, hàng Đan
Phố mới, Phúc Kiến, Hàng cảng
Hàng Mả, Hàng Mắm, Hàng Chanh, Hàng Đồng

Hàng Ôn Lai, hàng Chùa, cửa Đông
 Hàng Hòn, hàng Đầu, hàng Ông, hàng Bé
 Hàng Chung, hàng Phát, hàng Tee
 Hàng Poi, hàng Giấy, hàng Che, hàng Gá.
 Quanh đi đến phố Hàng Da,
 Cái nem phường phố thật là cung kính
 Phòn hoa thứ nhất Long Thành
 Phố giang mạc cũ, đường quanh bờ cõi.
 Ngồi về nhả cành ngàn ngò
 Bút hoa xin chép nêu thơ hồn truyện.

Ông Giàm hay hồ Hoàn Kiếm xinh xắn nằm giữa thành phố Hà Nội. Hồ Giảm trước kia là một khóm cây sưa sống rỗng, nước màu xanh, chung quanh có cây cổ và các đường phố. Theo truyền thuyết thì sau khi chiến thắng quân Minh, vua Lê Thái Tổ ngủ chơi thuyền trên hồ, thấy một con rùa lớn nổi lên trước mũi thuyền rồng thi ngao cắn thành kiếm trên hồ, thay vì con rùa lớn nổi lên trước mũi thuyền rồng thi ngao cắn thành kiếm "Thuan Thiên" đã vứt điếc ở Sam Sơn ngày trước, mà chìa匙 con rùa vẫn còn lấp lánh thành kiếm quý rồi biến mất. Ngoài cho là việc đánh giặc Minh đã xong nên trời đổi lại thành kiếm và đặt tên là hồ Hoàn Kiếm. Trên hồ còn có một giàn rêu và rong rêu, đặt tên là Tháp Rùa, vì cứ vào mùa đông khi trời nắng vẫn thấy những con rùa thật lớn bò lên phai mìn, tắm nắng.

Cố chùa Một Cột có từ đời nhà Lý, xây tại Hoa Lư. Khi nhà Súy dời đô ra Thăng Long, vua Lý Thái Tông năm mươi tuổi Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen, biến cho rêu bao phủ chùa Một Cột tại kinh đô. Chùa chìm rêu trên cả cột đá, đứng lên qu้า cao, giống hình voi bồng sen. Hàng tháng, vào ngày mồng 01, nhà vua ra chùa lễ Phật cầu cho ngôi báu được dài lâu. Cái qua bao nhiêu triều đại, chùa vẫn chịu tu bổ và bài nay vẫn còn là di tích lịch sử nổi tiếng dù kiến trúc đã thay đổi sau những lần sửa chữa.



Chùa Một Cột



Đền Hùng, được lập trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc tỉnh Phú Thọ cũ. Núi Nghĩa Lĩnh là núi cao, rêu cây cối mọc um tùm, cảnh tốt. Các vị vua Hùng đều có đến thăm ở nơi đây, vào hàng năm có đến ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch là ở khắp mọi nơi người ta tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và trại hội đền Hùng để nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương.

Bach Lang Jiang là một di tích lịch sử quan trọng, nhắc ta nhớ đến oai hùng thủy chiến hùng danh của dân Nam chúa quân Tàu. Một cửa Ngõ Quyên phá quân Nam Hán, một cửa Hùng Dao Đại Vương Trần Quốc Tuấn đại thắng quân Nguyễn. Ở về phía đông thành phố Mai Phong, trên sông Bạch Đằng di tích của những cọc gỗ nhọn đóng xuống lòng sông lùn làm cho du khách vừa bụi ngùi, vừa cảm khái, vừa hành diễn:



"Gác Bạch Đằng Giang, sông hùng dũng của nời giông Tiên rồng..."

Giờ khỏi Mai phong, về phía Đông thì tới Ninh Ha Long, là 01 vùng bắc ngang dọc 40 km. Ở đây có những núi cao đột ngột, như sắp sập chụp xuống đầu người. Các dãy núi lập thành những hình dạng đặc biệt, bởi vậy nên có những cái tên như núi con Ròi, núi Lạc Đá, núi Cái Mả... Phong cảnh thật kỳ ảo, luôn thay đổi, cảnh đẹp không sao kể xiết, nhất là vào những đêm trăng rằm thì vẻ đẹp lại tăng lên bội phần, đúng như thơ của Chiêm Dương ta:

Ông Sông rồng ẩn ở đâu đây,
Nhân rồi qua thăm cảnh vật này.
Muôn vẻ tiềm tàng non, đất, nước,
Bốn bề lồng lẩy gió, trời mây.
Trong hang tầng trùm bao hình trạng,
Ngoài núi phô trương từ cỏ cây.
Mùa khách sóng reo bên cành lá,
Khách mui non nước ripples với đáy.



Ông Sứ là một kinh đô cũ, hiện còn nhiều di tích ở Trường Yên, thuộc tỉnh Ninh Bình. Kèn nổi tên là vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành được dựng lên. Đầu lăng Trường Yên có một bụi đá lớn, người ta kể rằng con quái vua Đinh từ từ ở ngôi chùa gần đó và dựng một bụi đá ở cạnh, trên bụi đá là tòa sen. Về sau, nhà Sứ khi đã đi ra Thăng Long đã theo kiến trúc này mà xây chùa Một Cột. Tại khu Ông Sứ có rất nhiều hang động thiên nhiên rất đẹp, nổi tiếng nhất là hang Sửon.

Chùa Thiên Phủ là một cửa biển mà khi đi từ Bắc vào Trung, tổ tiên ta đều phải qua, cửa này dày sóng to gió lớn, rất nguy hiểm đúng theo câu ca dao:

Senh chênh qua cửa Thiên Phủ,

Khéo tu thì nỗi, vung tu thì chìm...

Chùa bắc Thiên Phủ là đền tài cho thi văn của Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Ngô Thori Si... Chỗ đó cũng còn mang dấu vết chiến trường, khi quân Nam diệt quân Sâm-áp vào thế kỷ thứ 10.

Cố Đô Thụy ở xã Phú Xuân cạnh bờ sông Hương, là kinh đô của nhà Nguyễn. Thụy gồm có 02 phần là Thành cổ và các phường buôn bán cũ ở bờ bắc sông Hương, cùng các phò kiều mới ở bờ nam sông Hương. Cầu Trường Tiền dài 401 mét bắc ngang dòng Hương giang rất thơ mộng.

Hiện nay Cố Đô Thụy là nơi thu hút nhiều du khách, vì ai cũng muốn tới thăm đền tài, lắng miếu và cung điện của triều đại Quân chủ cuối cùng tại Việt Nam.

Thành Phố là thành của nhà Nguyễn ở Thụy, hình móng, chu vi khoảng 8 km, cao 6 m, dày 20 m, phía trước nhín ra sông Hương. Thành được lập vào năm 1805 bằng đất, rồi sau ngày gác dân. Trong thành lớn có Hoàng thành cũ, dài 2,4 km, cửa chính gọi là Ngọ môn, trên có lầu cát giữ phượng. Qua Ngọ môn là

đường đi vào điện Quán
Hoa, là nơi làm lễ Đại
triệu, để nhà vua nhận
lễ và biểu chúc của các
quan văn võ trong triều.

Sảnh Cấm ở Ô Hué
có thể được coi là những
khung cảnh trang nghiêm
và hùng vĩ nhất tại Việt
Nam. Sảnh ở đây là cả
một thành, có một vách
núi cao, rỗng rãnh, là một cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp:



Cách bờ núi phủ mây phong

Mảnh trăng thiên cổ, bóng tung vạn niêm.

Sảnh Cấm thì đều được xây ngay từ lúc sinh thời của nhà vua, chứ không phải
đến khi vua thăng hà mới xây cất. Do đó mỗi lăng là một biểu tượng tinh
thần riêng của mỗi vị vua, không lăng nào giống lăng nào cả.

Chùa Thiên Mụ nằm ngay ở ven bờ sông Hương và được xây từ năm 1601.

Điều truyền rằng có một bà già mặc áo áo, quấn khăn trên đầu dựng chùa tại
nơi này, bà chùa Nguyễn cho là điềm trời nên cho khởi công xây chùa và đặt tên
là Chùa Thiên Mụ. Danh tiếng của
chùa còn được lưu truyền lại trong
những câu ca dao bắt hú như:

"Tiếng chuông Thiên Mụ dẩn dò

"Em đi cảnh vắng, hẹn hò cùng ai?"

hay:

"Gió chùa cảnh trúc la đà,

"Tiếng chuông Thiên Mụ, cảnh gá Chu Khuông"

Từ Ô Hué vào Đà Nẵng phải qua
đèo Ô Lai Ván. Phía kia, khi đi đường
bộ thì phải leo tảng bức đá mà lên, còn
khi đi đường thủy thì phải dùng thuyền
bọc núi Ô Lai Ván, gần Hòn Gió, có



Chùa Thiên Mụ

sông dâ²u rất nguy hiểm², nên đâu có cây:

"Đi bộ thi sô² Khai Vân

Đi thủy thi sô² sông thâm² Hằng Giối"

Ngày nay đâu có đường xe hơi chạy ngang² ngoèo² chẽ² chi. Phong cảnh từ² định² đèo² nhìn² xuống² thắt² lõi² sình² trại², kỵ² thú², dưới² tui² mèo² bén² gành² lở², trên² đồi² máy² bay² tiếng² ầm², làm² cho² tâm² hồn² du² khách² lâng² lâng², thanh² thoát² vô² cung².

Nha Trang với bờ cát trắng, với bờ biển trong² không² vẩn² bùn², với² bầu² trời² thăm² thăm², với² những² hang² thủy² đường² chạy² dài², thật² xinh² đáng² là² bờ² biển² đẹp² nhất² Việt² Nam². Nha Trang đã² bước² ca² tung² qua² nhạc² phim² của² Linh Ký & Hồ Linh Phương: "Nha Trang là² miền² quê² hương² cát² trắng² quanh² năm²... giao² duyên² biển² trời²... Nha Trang là² miền² khách² du² muôn² bờ² cho² phai² bao² nhiêu² giao² duyên² biển² trời²... Nha Trang là² miền² khách² du² muôn² bờ² cho² phai² bao² nhiêu² giao² duyên² biển² trời²... Nha Trang là² miền² quê² hương² cát² trắng² quanh² năm²... bùi² đất² để² tìm² nguồn² yêu² sống² vui²... Ông² đây² bắt² trả² hương² đưa² từ² đất² quán² hiền²... dồn² số² lanh² khách² viềng² Lầu² Đá² say² mơ²... Ông² đây² Lá² Chồng² nêu² thơ² người² ôm² tui²... dàn² cung² tỏ² nằm² nghe² sóng² triền² mòn² như² êm² êm² ru²... Ông² đây² Chấp² Pà² thiên² thư² người² chen² đến² tìm² dâng² hoa² cắm² cho² nước² nhà² mải² yên² vui²..."

Đà Lạt là² thành² phố² mộng² mơ² sương² phủ² mờ² của² miền² cao² nguyên². Đứng² trên² triền² đồi² nhìn² xuống² đồi² thông² vào² buổi² hoàng² hôn² mây² tím² giáng² phủ² mờ² thâu² trước² vẻ² đẹp² phòn² nhiên² của² quê² hương² Việt² Nam². Hồ² Xuân² Hương² nằm² ngay² giữa² thành² phố² Đà² Lạt², du² khách² có² thể² đi² ace² ngựa² dạo² quanh² bờ² hồ². thác² Cam² ly², thác² Prenn² phải² chặng² vân² khóc² tinh² đài² dang² dở² để² Hồ² Chan² Chò² không² ngừng² vang² cung² hòn² thêm² sỏi² se² tâm² hồn² người² đi² trong² bóng² cô² đơn², người² rời² bờ² Chung² Lửng² Tình² Yêu²?

Những² cô² gái² Đà² Lạt² má² đỏ² hây² hây², đẹp² tua² hoa² Anh² Đào² khoe² sáu². Olimosa², lay² - cín² hoa² hồng² cũng² nở² rõ², to² diem² thêm² thành² phố² mù² sương² đây² đây² mộng².

Thác

Prenn



Saigon trước đây có danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, là nơi có những công trình xây
cát mỹ thuật rất đáng kể: Dinh

Độc Lập, Ngân hàng Quốc gia, Nhà
thờ Đức Bà... Chùa Bà Rịa, chùa
Vĩnh Nghiem, chùa Linh Quang...
là những nơi mua trang nghiêm, vừa
mỹ thuật; mỗi chùa theo một kiến
trúc riêng, chờ tiếp du khách tới
văn cảnh. Ngoài ra công viên Cao



Dinh Độc Lập

Thảo Cầm Viên



Khiêu, cầu chầu Y, cầu Bà cảng...

Phú Theo sông Đồng Nai chảy vào Saigon, ta sẽ có dịp đi ngang qua Chợ
Linh, nơi có đèn thờ Cả Quản Sát Văn Buyện, còn gọi là Sáng Ông, cửa kia
rất linh thiêng. Ra tới Biển Hồ thì ta không thể không ghé mua những trái
bưởi thơm ngon đặc biệt (bưởi ổi, bưởi thanh, bưởi đường) của riêng xã Biển
Hồ.

Cháy Saigon 126 km là
bãi biển ngũ mát Uông Tàu.
Vào mùa hè dân chúng thường
tới nhau ra bãi Thùy Dương
(bãi trước), bãi Ô Quán, bãi
Bía, bãi Thùy Tân (bãi sau)
tắm biển, phơi nắng và hóng gió.

Lan, vườn Bách Thảo, Sở Thú
cũng là nơi mua nam thanh, nữ
tú hàng lui tới trong những ngày
chưa nhất hoặc những ngày lễ.

Chợ Phụ Trách, chợ Đà Lạt,
chợ Cần Định, chợ Clun mua;
chợ An Đông... là những nơi
buôn bán sôi rộp, tấp nập.

Trên sông Chi Nghè có biết
bao nhiêu cây cầu bắt ngang
như cầu Phồng, cầu Sắt, cầu



Lang Ông Bà Chiểu

Đặc biệt bãi Đáu là một vùng biển khai thác gió, ít sóng nhưng lại có nhiều cá, chụp ảnh rất đẹp. Ngoài hải sản như tôm, cá biển, ở chỗ Vũng Tàu còn có bán mảng câu ta (qua na), nhím, chồn chồn... kèm ngon có tiếng. Du khách cũng thường đến viếng chùa Giác Đáu và mua những sản phẩm làm bằng vỏ ốc để làm kỷ niệm.

Núi Bà Đen ở Tây Ninh, cao 986 m, còn được gọi là Núi Sơn vĩ ở trên núi thường có mây trắng bao phủ. Trên núi có chùa Linh Sơn thờ Phật. Muốn đi tới phải leo tảng bậc thang, đến gần 300 m thì có hang và suối nước chảy trong rất đẹp mắt. Ở dưới chân núi Bà Đen lại còn có nhiều hố nhỏ.

Rừng lúa miền
Nam phì nhiêu,
cỏ bay thẳng
cánh, từ Mỹ
Cho, Cần Cho,
Song Rụyết cho
tới Sa Đéc,
Vĩnh Long...
Đồng Tiến
Giang Núi
Hà Giang
đã mang lại



cho người dân quê một cuộc sống ấm no, vì phu sa mâu mĩ, cá lội tung tăng, nước ngọt trong lành và rất thuận tiện cho việc giao thông bằng đường thủy.

Đường vào Hà Tiên "Ôi ! Chỗ kẽ non ranh ranh cũ

Mỗi thường yêu buộc tứ bao giờ ?

Mà khi đất khắc lấn bùa

Hòn non nước bồng thản thở chiêm bao "

Hà Tiên là một thị trấn ở miền tây nam phần Việt Nam, nổi tiếng vì có nhiều cảnh đẹp. Cống truyền rằng xưa có tên múa hát ở trên sông nên nơi này được gọi là Hà Tiên. Gác Hà Tiên có những cảnh đẹp đã được ghi chép trong thơ như Chanh Đông, Ao Sen, Lều họ Mạc, Gia Giang Thành, núi Cò Châu, hòn Phụ Tử v.v... Lều tham Hà Tiên cũng không thể quên sáu những sản phẩm tiêu công nghệ tuyệt hảo : đồ nón trang và hộp bằng đồng mồi.

Dao Phu Quoc lai dau lon nhat Viet Nam, dai 50 km, rong 20 km, noi tieng lai noi san xuat nuoc mam. Chi la nguoi chua tung nghe qua ten Phu Quoc thi that khong phai la nguoi "biет" an nuoc mam. Dao Phu Quoc cung co nhung san pham quy khac nhu go venven de đóng tau, go boi loi de đóng thung nuoc mam va mo huyen dung lam doi nu trang.

Viet Nam ta do, that cung dang la non song gam vuc cua chúng ta. Rung đồng bao la, bat ngat va phu nhieu, con nui rung thi hung vi, song nuoc thi hiem hoa... Len doi trang nghiem, thanh oc tuyet my va nguoi dan luon trong le nghĩa... tat ca ket tu lai thanh mot nuoc Viet Nam yeu dieu. Sam sao co the ke cho het vi moi phan dat la mot ky niem, la noi man cha cong chung ta da tung dat chantoi, da tung do nhung giot mo hoi va nuoc mat, da tung hy sinh roi sang mau tao dung cho chung ta ngay hom nay mot dat nuoc oanh dep. Chung ta tuy hanh dien la nguoi Viet Nam, truy lan sao cho cuc dang voi hai tieng Que Huong.

T²H² san phao



Dà Lạt buồn...



Dà Lat buôn tho antu sao ruồi mờ
Khóc giữa đêm gió buốt của đồng tàn
Tim anh đó tan đi từng mảnh nhỏ
Tay em dây xin gán lại đổi anh
Vai mai mảnh xin gán những u buồn
Sóng em nhỏ xin rồng giọt lệ úa
Câu xin khuya nghe lời anh câu khẩn
Chúc xin Ông thương giúp đổi anh vui



Ju: Kei



Trích trong truyện
dân gian của
Chuyện Ngà

Cuội là một cậu bé thông minh lúu linh, nhưng lại thích nói
điếc và hay lúu người.

Có lần, một gã trọc phú cho gọi Cuội đến và bảo :
-Bây giờ ta ngồi đây, may lúu sao cho tao ra được đến
công thì tao sẽ thưởng nǎm quan.
Cuội gãi đầu gãi tai đập :
-Ông ngồi đây, lại để phồng sán thi lâm sao lúu ông ra
ngoài kia được ? Nếu ông ra đúng ngoài công, tôi mới có cách lúu
ông vào nhà.

Nghé nói thế, Lão trọc phú chạy ngay ra công.

Cuội vỗ tay reo :
-Đây, tôi đã lúu được ông ra công rồi nhé !

Lão trọc phú thua cuộc, phải đem tiền ra cho Cuội.

Lưng danh nói dối, Cuội chẳng kiêng nể ai, ngay cả chú thím
là người nuôi dưỡng Cuội từ nhỏ.
Một hôm, Cuội và chú đang cuộc đất ngoài ruộng. Trời nắng
gắt, chú sai Cuội về nhà lấy nước uống.
Cuội nghỉ ngay ra một kẽ, chạy về nhà báo với Thím :

-Thím đi, chú bị trâu húc thủng cả bụng, đang nằm chết ngoài đồng. Người thím nghe nói, tắt tát vừa khóc vừa chạy ra, thì Cuối đã ba chân bốn cẳng theo đường tắt ra tới đồng trước.

Hắn hót hai bao Chu :

-Chú đi, Thím không biết leo trèo ra sao, ngủ chết ở nhà.

Người Chu tưởng thật, chạy ngay về. Dọc đường, hai người đâm sầm vào nhau, mới biết bị mắc lừa thang chau.

Giận quá, hai vợ chồng mới đan một cái rọ nhốt Cuối vào rồi quăng ra bìa rừng.

Đang ngồi lui cui trong rọ, bỗng thấy một lão mù đi ngang, Cuối gọi giật lại :

-Lão mù đi, có muốn khôi mắt thì lại gần đây.

Lão mù lẩn mờ bước lại, Cuối ti tê :

-Trước ta cũng mù mắt, nhờ được vāo rọ thân, nay đã khôi. Nếu lão muốn sáng mắt, hãy mở nắp cho ta mà chui vào.

Lão mù mừng quá, mở nắp cho Cuối ra và chui vào rọ.

Cuối được thoát, không dám về nhà nên lẩn mờ vào rừng. Bỗng nghe tiếng sót-soat trong bụi cây, Cuối quay lại, thấy bốn con hổ con đang nô giởn. Sẵn bực mìn, Cuối phang cho mỗi con một gậy vào đầu. Ngay lúc ấy, một tiếng gầm dữ dội : hổ mẹ đã đến. Cuối nhảy phóc lên cây cao ăn.

Thấy đan con đã chết, hổ mẹ gầm thét rồi chạy ra gốc cây gần đây, ngoặc một ít lá về đắp cho bầy con.

Lại thay, bốn con hổ con cựa quậy và sōng lại. Biết là cây thuộc thân, Cuối chờ mẹ con hổ đi xa, tuột ngay xuống và đào lấp cây mang về.

Ra tối bìa rừng, lại đúng phai lão mù ngồi chờ trong rọ. Cuối thu lấy nấm láy cá nhai rồi đắp lên mặt lão. Bỗng nhiên, lão mở bỗng mắt và cảm ơn rồi rit. Cuối kể rõ sự tình, lão mù bảo :

-Lão từng nghe nói đến cây đa quý này đã lâu, mà nay mới được gặp. Con hãy cố chăm bón cây để cứu người. Nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó.

Cuối vác cây đa quí đi dọc bờ sông, tinh cờ gấp một người

con gái chết đuối.

Cuội vớt lên và lấy lá cây cứu sống. Người con gái cảm ơn và nhận làm vợ Cuội.

Từ đây, sáng sáng Cuội vào rừng đón cùi, chiều đến lấy lá cây đi cứu thiên hạ.

Cuội dặn vợ phải tuồi cây bằng nước giếng chứ không được tuồi nước bẩn, cây sẽ bay lên trời.

Nhưng vợ Cuội, biết Cuội nói tiếng nói dối nên chẳng quan tâm, nghĩ: "cây lại có thể cây mọc cánh bay lên trời?"

Thế rồi một hôm, vừa rửa bát xong, nàng tiện tay hất luôc châu nước vào gốc cây. Bỗng nhiên, cả vũng đất chuyển động, cây đa long gốc, bắt rẽ rẽ lồng lồng bay lên trời. Cuội vừa về đến nái, thấy cây quý sắp bay mất, chỉ kịp nhảy đèn níu lấy rẽ kéo xuống, nhưng cây đa vẫn bay bồng lên trời, mang theo cả Cuội đến tận cung trăng.

Từ đây, mỗi đêm trăng sáng, nhìn kỹ ta sẽ thấy bóng Cuội ngồi dưới gốc đa.

Người ta kể rằng, mỗi năm, cây đa quý chỉ rung có một lá. Ai nhặt được lá ấy, có thể cứu người chết sống lại.

Nỗi buồn
đơn cô

Dêm nay tôi đây buồn buồn tủi tủi
Giữa đêm sâu tĩnh lâm thùi thùi bước đi
Nhìn sao quanh tôi suy tư nghĩ lại
Những chuyện xưa chẳng biết từ cung ai
Chắc anh tôi đã mà theo dù vắng
Còn tình chàng xin gửi mãi trong tim
Kỷ niệm xưa đã tan theo tuyết trắng
Những ngày xưa thoảng bay theo gió lạnh
Còn tôi cô đơn trên phố là
Như cánh sao vừaсет cuối trời đông

Ju : kei





Anh có nghe lồng ray rớt không?
 Mùa Thu xúi bá khép mảnh hồng
 Sẵn sỏi nắng làm tê tái
 Bóng người viễn khách mải chờ trông,
 Anh hỡi! Ra đi vắng phô phưởng
 Dĩnh người cách trở gởi muôn phuong
 Lè hông rủ xuống nền đất bạn
 Chân cuộn què người gởi nhớ thương
 Mòn Thu cõi quân nhả hồn về
 Mát biếc xanh mầu rẽ sơn khê
 Quẳng giang biển rộng tay với
 Chang lè quèn lối chờ giao mê
 Anh hỡi! Quẳng xéo vẫn cõi chờ
 Núi cao tiếng dài hán bỏ vở
 Muôn năm tình mến cho ta mãi
 Không le ta hoài trong giao mơ
 Chỉ cõi tan lồng phái băng sương
 Bao người tranh đấu đến chiến trường
 Lột chân rướm mầu buồn sỏi đá
 Mòn thu chói sáng cõi đại dương
 Anh có thấy lồng rộn rã chẳng?
 Khi mang Thu tối khắp thôn làng
 Què hương ta đẹp mua năm cõi
 Anh dấu lồng thường dưới ánh trăng
 Anh có thấy lồng thanh thanh hồn
 Gió gió vào Thu đông trăng vờn
 Bao nhiêu đôi mắt mầu thu thuy
 Mộng ngọt mang về nói yêu thương
 Anh hỡi! Tim anh rung mây mù
 Bên ngoài lá đỏ cành trắng khuya
 Què người chờ thoáng mùa Thu mới
 Sứ khách âu thâm bóng già nua...



Tiếng Bố' gọi to kéo Bé ra khỏi khung trời mờ tối mà Bé đang cõn thẩn thờ.

-Nước sôi rồi sao còn ngồi thiu ra đó mà không lo làm sửa ăn rồi cõn đi học, Bé !

Bé nghe hết nhưng gì Bố' nói mà vẫn không làm sao thoát ra khỏi vũng tử túng lẩn quẩn đó. Bé thẩn thờ như trên mây.

-Bé có nghe Bố' nói gì không ? Bé đã ăn bánh mì chưa ?

Bé cứ gắng lẩm mówi thiu thê ra đưọc một tiếng "đã" là đúng ! Bố' bắt đầu sốt ruột:

-Bé chưa tinh ngủ hả? Sao không trả lời Bố' gì hết? Cứ nghe Bố' nói gì không ?

Mẹ và các chị bắt đầu để ý đến Bé:

-Cái con Bé dạo này sáng nào nó cũng như đi lang thang trên mây vậy đó! Chắc mỗi sáng Bố' phải bắt nó tắm nước lạnh mới chết đưọc cái bệnh "lêu thêu" của nó!

Thôi nè! Để cho bé yên đi nhá, cỏn mẹ cửa bé tuy nhỏ nhánh nhưng rất quý báu, để cho Bé thường thức một tí chứ!

Bé đứng dậy mệt lết dép vào bếp với một niềm nở tiếc vò biển, thôi thì phải trở về với thực tế vậy!

Đang ngồi ăn và chán nản thổi tung thiếc súp nóng, Bé lại để giác mồm trắn về phủ kín làn khói nóng trước mắt. Đã mấy ngày nay rồi Bé cứ mở thấy mình đang ở trên cung trăng. Bé thấy mặt trăng thật khác xa với những gì ta trong sách, nó y hệt như trái đất vậy và nó hợp với Bé lắm! Bé vẫn thường ghét thời tiết ẩm ướt, giá lạnh và mưa gió liên miên, thời tiết trên mặt trăng rất êm dịu, không một cơn gió, không mưa bão, không tuyết lạnh đến phá phách Bé, chỉ có những cơn mây thật dễ thương. Những áng mây thật khác thường, nó gieo những sợi nắng thật nhẹ đến cho thế giới mộng mơ của Bé, lại con thời diu dàng cho Bé mát mẻ. Cảnh vật thật đẹp như Bé thường mơ tưởng, nào là cây bàng bóng mát, cây lan thơm lừng, cây tre xào xạt gọi nhau như hát, cây đệp vắng ửng tơ thắm cả một khung trời, lại thêm hoa mai, hoa cúc, hoa bông giấy, hoa mùi giờ... Trái cây thì ôi thốt, Bé không cần kể, không thiếu những gì đã có nơi quê nhà cũng như nỗi Bé đang định cư, cái gì Bé thích đều có cả. Ở nhà! Bé quên một loại cây thân thuộc lắm, đó là cây đa, không thể thiếu được giống như trong truyện cổ tích thường nghe kể "chú cuội với cây đa".

Cảnh vật ở nỗi đây, đẹp không thể tả hết được. Cây cối xanh tươi, bầu trời trong đẹp, thời tiết thật ôn hòa, mọi người vui sống trong thiên nhiên, không cần nhà cửa chi cả.

Bé gấp ở đây đủ mọi giống người: Tây, Mỹ, Nga, Tàu, Việt, Phi Châu... nhưng ai cũng hiểu ai că, ai cũng nói được tiếng Việt mình và thật dễ thương. Ai Bé cũng thích chơi hết, chủ không như ở trường có những tên Bé không ưa tí nào, có đứa lại không thích cho Bé chơi chung, lại có những đứa Bé không thích chơi chung và hay gậy lộn lắm! Ở đây ai cũng thương Bé hết. Ở trên cung trăng, không ngày nào Bé bị la rầy hoặc hạch hối như ở nhà bao giờ. Không ai bắt Bé phải làm theo ý họ và không ai lưởng gạt Bé như mấy bà bán hàng ở chợ gần nhà. Bé cảm thấy thoải mái vô cùng vì ai cũng hiểu Bé că, không ai trách cứ gì bé như ở nhà nào la Bé lười, Bé à, Bé doãng, Bé "lở tò mò" rồi cõi bao nhiêu những "danh từ" xấu khác nữa họ đều gán cho Bé că! Ở đây, những khuyết điểm của Bé đều được bà con dẫu nhẹm đi. Nhưng gì Bé không làm được hoặc Bé không thích làm thì không ai bắt Bé làm că. Công việc làm đều được phân chia với sự tự nguyện. Bé từ nguyên làm theo sở thích và khả năng của Bé. Bé thích đánh đan, Bé giúp vui cho mọi người, Bé thích vẽ, Bé làm đẹp thành

phở. Bé đã làm bánh thì Bé tự giao trách nhiệm làm đồ ăn tráng miệng... Cuộc sống thật ôn hòa, không bao giờ có chuyện giành giựt, ganh tỵ.

Nhưng có một điều Bé rất thất vọng là chưa gặp được chị Hằng vì đó là giấc mơ của Bé. Mỗi lần đọc truyện hoặc đến Tết Trung Thu, Bé chỉ được nghe kể chuyện hoặc chỉ thấy được chị Hằng "giả" mà thôi. Bé lên cung trăng Bé chỉ muốn tìm chị Hằng thật mà Bé không sao tìm ra được. Gặp ai Bé cũng hỏi nhưng không ai biết. Cả chú Cuội cũng không thấy đâu. Nhưng Bé không cần gặp chú ấy đâu, Bé chỉ mê mẩn chị Hằng thôi vì chị rất dịu dàng, có bóng dáng thoát tha, chị đẹp lắm và rất thường con nít. Mỗi lần Bé mơ thấy cung trăng, Bé ráng tìm gặp chị Hằng, mà lần này là lần thứ mấy rồi mà Bé vẫn chưa gặp được người trong mộng. Cứ vì thế cho nên Bé cứ mơ hoài cho đến khi nào chị Hằng xuất hiện trong giấc mơ của Bé mới thôi! Bé chịu mang tiếng là "gà mờ" nhưng nhất định Bé phải đạt được mục đích của mình...

Tiếng của Bố chợt vang lên kéo Bé ra khỏi giấc mơ:

-Hôm nay là rằm theo âm lịch ta rồi đây! Ở Việt Nam lúc này chắc đang rực rỡ đèn nhộn nhịp lắm! Bé còn nhỏ long đên Việt Nam không?

Trời ơi! làm sao mà Bé quên được, nhất là những miếng bánh trung thu gói gọn trong "hộp cô chị Hằng". Lần nào họ biểu Bố Bé cũng giành "xi" giữ cái hộp để cắt giữ cái hình chị Hằng. Chị ở đâu sao trốn em hoài thế? Bé không biết có đủ kiên nhẫn để mở mộng gặp được chị không! Bé hỏi mẹ:

-Năm nay chỉ Bảy có gói cho mình hộp bánh trung thu như mọi năm không hả mẹ?

Mẹ nhìn Bé mỉm cười:

-Thôi Bé đừng có mở, tiên cưỡi bầy giờ đất lấm. Vẫn lại chị ấy đáp lè lưỡi giao máy lần Mẹ gói thuốc về chờ cất chị năm nào cũng gói cho đâu có được. Bao nhiêu hình chị Hằng Bé có vẫn chưa đủ à!

Mỗi năm chị Hằng cũng lớn lên chút bớt. Bé muốn xem chị Hằng có lớn thêm được tí nào không và nhất là xem chị ấy có đẹp ra thêm, có còn hiền dịu nữa không?

-Mẹ ơi, chỉ Hằng chắc là cô gái đẹp nhất trần gian này phải không mẹ?

-Chị Hằng chỉ là một hình ảnh thời con à! Chị ấy đẹp vì chị ấy

được tạo ra bởi ngòi bút của người họa sĩ. Chị Hằng Nga phải đẹp vì mặt trắng rất quý và ngày Tết Trung Thu là ngày lễ quan trọng của dân ta, chị Hằng là tiêu biểu cho cái đẹp của đêm trăng rằm. Chị Hằng cũng là tượng trưng cho sự hiền hoà, dịu dàng của người phụ nữ Á châu. Tết Trung Thu cũng là một cái Tết hòa bình, ngày đó người lớn cũng như con nít, mọi người đều vui chơi và hòa thuận với nhau. Ngày đó được gọi là Tết cũng do sự tưng bừng và náo nhiệt của nó.

Thế ra là vậy, sự thật phủ phanh qua. Bé buồn lắm, vì mong đợi của Bé tan biến mất rồi. Bé không muốn tin mẹ nhưng nghĩ hoài thấy mẹ vẫn có lý và từ nhiên, Bé nghĩ ra một điều: Bé không gặp được chị Hằng nhưng Bé đã gặp được một thế giới mà Bé hằng mong ước. Một thế giới của ngày Tết Trung Thu, một thế giới của trẻ con, một thế giới thơ ngây, vui tươi, và tự. Bé lại nghĩ thế chị Hằng chỉ là một hình ảnh tượng trưng nhưng chị mang đầy ý nghĩa của sự hoà bình và yêm đẹp cho cuộc sống. Bé sung sướng chấp nhận sự thật rồi! Bé lại cảm thấy yêu chị Hằng và cảm ơn chị nhiều, mặc dù chị không có thật, nhưng qua hình ảnh chị, đã giúp Bé tìm đến một thế giới hoàn hảo, thế giới hằng mong ước của mọi người. Bé tin tưởng là tâm hồn chị Hằng và tình cảm của chị có thật, sự dịu hiền của chị có thật. Ước mơ bay giờ của Bé là làm sao mỗi ngày, hình ảnh của chị Hằng lại xuất hiện trên thế giới này, mang đến cho Bé và mọi người chung quanh sự hoà hợp, tinh thần yêu đùm bọc và sự công bằng, để một ngày nào đó, nơi đây sẽ trở thành thế giới mà qua cõi mè Bé đã gặp được. Bé ước ao rằng một thế giới xanh tươi, ngày thơ vui vẻ như thế sẽ có được nếu sự biểu hiện của chị Hằng được mọi người thấu hiểu và mến chuộng. Thế là Bé lại ôm một giấc mơ mới, nhưng lần này Bé cảm thấy mình trưởng thành thêm lên, Bé không còn là cô Bé ngày thơ, chậm chạp nua đau, năm nay Bé cũng đã được 14 tuổi rồi chứ bộ!!!

T.T.



Dế thương

Ngô Thụy Miên

Dế anh bước xuống đường
“Chia anh...” nhỏ dế thương
Anh sẵn sàng giúp đỡ
Cho quá giang đoạn đường

Rồi anh chờ nhỏ dù
Theo lùn xe mini
Mãi thăm kêu trời phạt
Cho xe anh đừng xè

Ở hố má lùn đồng tiền
Ở cõi nhỏ cười thật hiền
Anh vái trời vái phật
Cho ta có nở chuyện

Anh bắt xe có nhỏ lùn
Đoạn cho nhỏ hết hồn
Ở yon về nhỏ phải chịu
Cho anh tý cái mỉ

Ở hố má lùn đồng tiền
Là trắng, mắt đèn huyền
Rắn sao anh với thuốc
Vanh mùi thơm rất mềm

Chỗ đập xe mini
Trên đường vẫn cứ đi
Cười hảm người gian ác
Đe anh bống bị xè

Ở hố má lùn đồng tiền
Ông đồ bóng nghênh nghênh
Ông làm hỏng má nhỏ
Trông nhỏ đep như tiên

Chỗ đập xe mini
Vẫn cứ thản nhiên đi
Bên đường anh đặt bộ
Ở hòn theo dáng nhỏ dù

Ở hố đập xe mini
Tiền đường thản nhiên dù
Anh vái trời vái phật
Cho xe nhỏ bị xè

Ở hố dù, dù mặt ròi
Bên đường anh đón cõi
Xó dù! Chỗ có biết
Anh buồn quá dù thôi!

L

Ó Chiếu phuông pháp thì người tài cũng lạc lối

Có phuông pháp thì người thường cũng làm nên những việc phi thường

H

A
Y
-Y

La từ acet mình bằng những việc ta cảm thấy ta có thể làm được
Còn thiên hạ acet ta bằng những việc ta đã làm rồi



D

E
P

Biết mà chẳng làm
Chẳng bằng đúng biết
Chân mà chẳng tin
Chẳng bằng đúng think



Có gì đẹp và buồn cho
bằng ánh trăng đêm ly biệt ?
Trăng đêm ấy không tròn vanh
vạch như trăng rằm tháng tam,
nhưng sáng và trong một cách
lạ lùng. Gió sông thoảng nhẹ,
vừa đủ làm rối mái tóc dài
buông xõa của tôi. Tay trong
tay, vai kề vai, tôi và N.
ngồi lặng lẽ ngâm dōng sông về
đêm. Những ngọn đèn văng hiu
hắt treo lơ lửng trên những
con tàu trông mờ ảo lạ kỳ. Tất
cả như chìm đắm vào giấc ngủ
bình yên sau một ngày nhộn
nhịp. Chỉ có sóng nước đang
thì thầm cùng gió sướng, hòa
nhịp với hơi thở của tôi và N.
Dưới ánh trăng dịu mâu trăng !
bằng bạc, gương mặt của N. như
nhạt nhòa xa xôi, tôi chỉ có
thể nhìn thấy đôi mắt đen long
lanh buồn... N. khẽ siết chặt
tay tôi như thảm nói :

" Ta chỉ còn giây phút cuối bên nhau
Đã rồi mai em tung cánh chim trời
Về nơi xa, tìm đến chân trời là..."

Cứu mặt để nghe tiếng buồn thồn thúc trong tim, tôi thi thảm :

" Em ra đi dấu muôn trùng xa cách
Vẫn nhớ hoài hình bóng người yêu xưa...!"

Trăng trên cao soi sáng tinh tôi và N., rồi e thẹn ân sau cùm mây đen khi N. trao tôi nụ hôn say đắm. Bao nhiêu nỗi buồn vụt tan biến, lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Chưa bao giờ tôi và N. cảm thấy gần nhau như lúc này, im lặng bên nhau, chúng tôi cũng ôn lại những kỷ niệm êm đềm xa xưa. Những lời nói chia tay, những lời chúc lên đường bình yên, gặp nhiều may mắn trên xứ lạ quê người thì quá vô nghĩa đối với chúng tôi. Chỉ có tình thủy chung mới có ý nghĩa quan trọng mà thôi. Nhìn con nước chảy lững lờ tôi thầm nghĩ : "Nước dù có chảy về đâu thì trăng cao vẫn soi bóng, dù tôi có đi đến tận chân trời gốc biển thì hình bóng của N. vẫn ghi sâu đậm trong tim tôi !"

CÂY BẰNG CUỐI THU

Thu đã trên những cành bằng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mù thu
Hôm qua đã rụng một hồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
Hôm nay tôi thấy tôi buồn
Là cành theo gió lá luôn qua song
Hai tay ôm lá vui lòng
Ơn ôi chiếc lá cuối cùng là đây !

• Nguyễn Bình

GIAI TRI

1. Câu tục ngữ trong hình vẽ là câu gì?



• Chơi toán

Bạn hãy thay đổi vị trí 1 que diêm để sửa cho 2 vẽ bằng nhau

$$2. XII + VIII = XXII$$

$$3. XII + IV = XI$$

4. Bạn hãy diêm vào chỗ trống để con số sao cho bài toán cộng có kết quả đúng. Eh! Là chỉ 01 số thôi nhé! Đó là số mấy?

$$\begin{array}{r}
 1 \cdot 3 \\
 + \cdot 7 \cdot 8 \\
 \hline
 4 \cdot 8 \cdot
 \end{array}$$

$$8 \cdot 4 \cdot$$

• Câu đố

5. Mưa giù đánh dưới giặc An
Cờ lùi tập trận vang đánh anh hùng ?
6. Mưa nào dưới giặc đường xa
Đóng là một trận chơi lùi về sao ?
7. Đôi ta thiêng biển hòn non
Đi đâu rồi cũng một lòng bên nhau
Áo sơn dù có phai màu
Đều đường cát bụi làm hao thâm gãy
Chiếc thuyền cùng lúc bỗng cây
Thề không một phút, một ngày xa nhau.
- Đó là câu gì ?

8. Một tảng cõi trăng phao phao
Ăn no tummy mỉm cười dài năm
Đó là câu gì ?

• Giải đáp (tập san 2)

$$1. | \times ||| = |||$$

$$2. XVI - ||| = XIII$$



9. Trời nắng, ta bơi sóng đổi
Sóng đổi, lúc chúng, lúc ngoài náo sea
Khi trời đổi trận mưa sa
Hồi đi ! Sao bạn bỏ ta ở mình ?
Đó là câu gì ?

10. Sông giùi thoát giùi ảo ảo ?
11. Sông rào bình biển ox tần,
Một dòng lịch sử Ngò, Trần từng đánh ?
12. Tình chí non nước êm đềm
Theo truyền thuyết có nàng tiên rêu trong trại ?
13. Hồ nào ở tỉnh Cao nguyên,
Quanh năm kẽm te, buôn phiên với thông ?
14. Bán giùi xã Phúng vẫn lo thiếu dùng ?

5. Trái mang câu

6. Trái đất đất

7. Bàn chân

8. Mặt trăng

TÌNH TUYẾN HỌC



Đón rước đồng bào ở

ROUEN



• Clát Phù

Hẹn nhau 10h để đi vậy mà 10h thiếu 5 phút anh chàng Giám vẫn chưa thấy tớm hoi, lòng bồn chồn tôi đứng ngồi không yên. Thật là tức giận anh chàng Giám này ghê, lần nào hẹn cũng vậy không bao giờ tới đúng giờ, đã mấy lần muốn bỏ anh chàng ở lại đi cho rồi. Đúng 10h anh chàng xuất hiện với nụ cười duyên trên môi và lìa chào xã giao làm tôi cũng bất giác phản ứng, thấy vẻ mặt hảm của tôi, anh chàng biết tôi không vui cho nên nhìn đồng hồ kiểm lại để yên lòng? Tôi cười quẩng vì lần đầu tiên thấy anh chàng Giám đến đúng giờ cũng có tiền bộ "chút định"; mọi người lên xe và nhầm hướng Rouen trực chỉ. Đại diện hội TTNVNE đi, tất cả anh chị em trong lòng ai cũng hy vọng trong số 230 đồng bào tôi sẽ gặp lại người quen. Lần đầu tiên đồng bào vượt biên tìm tự do được đón rước một cách quý mô như vậy, ai cũng háo hức mong chờ mau đến hơn.

Tại bến rước, cờ vàng ba sọc đỏ tung bay, biểu ngữ Việt và Pháp giăng khắp nơi, cả rùng người tái chớp mắt thật nhộn nhịp. Tàu từ từ cặp bến, những tiếng la hét "Việt Nam muôn năm", những ánh mắt vui buồn lẫn lộn, kẻ trên tàu người dưới đất vẩy tay chào đón nhau mừng rỡ như những người thân thích gặp lại sau nhiều năm xa cách. Đã bao năm xa quê hương, những tâm biển ngứa, những lá cờ, những lìa chào hỏi bằng tiếng mẹ để chung quanh lâm tôi tưởng đâu như đang ở bên nhà, trong không khí của những ngày hội hè.

Đồng bào lần lượt xuống đất liền, đa số còn trẻ tuổi, cùng nhau giết tay thân mật, chúc mừng nhau may mắn được gặp nhau nơi đất lạ quê người. Chúng tôi ai cũng háo hức tìm kiếm người quen, cả bọn cũng đồng nhưng không ai tìm được bạn bè cũ, chắc chớ kỳ đến rước sau vậy. Anh chàng Giám làm quen với ai cũng mở đầu bằng câu hỏi "anh có biết đá banh không?", "Có thích đá banh không?", có lẽ đối với chàng ta nói chuyện về thể thao sẽ dễ dàng mở đầu câu chuyện hơn, phải không anh trưởng ban thể thao của hội ta?

Mai ban đầu tinh không đi nhường giỗ chót xin nghỉ nửa buổi để đi rước đồng bào vì Mai có linh tính sẽ gặp được người quen, bỗng lên tiếng:

"Hình như Mai có thấy một cô hồn quen quen lúc này nhường không dám nhìn bà con sợ lắm."

Tôi liền nói:

"Ai đâu? Mai với tôi đi làm quen, đừng sợ?"

Đen nỗi, Mai chưa kịp nói cô kia đã lên tiếng trước:

"Có phải Mai không, ngày xưa học trường... nhà ồ... phải không? Dung nè? Không nhận ra hả?"

Thế là Mai và Dung sau 11 năm xa cách gặp nhau lòng mừng tui kề lại cho nhau những chuyện vui buồn. Dung 11 năm nay năm nào cũng trốn đi một hay hai lần, lần nào cũng bị bắt lại, ra vào từ nhà cẩm bùa, hé nghe có tàu vượt biển là gia đình Dung thay phiên nhau lên tàu ra đi. Tháng trước anh của Dung bị bắt lại, nay chỉ có mình Dung đi tối đây bước lên đất tự do.

Được dịp bã con kéo nhau xuống tàu tìm hiểu. Tàu rất cũ, trong khoang được đon dẹp sạch sẽ là chỗ tạm trú của đồng bào trong suốt thời gian tàu còn ở ngoài khơi. Mọi người được phát cho một tấm nệm và mền lót làm chỗ ngủ. Các bác sĩ trên tàu ai cũng biết ít nhiều tiếng Việt và dù trên tàu có phòng riêng nhưng tối đến xuống ngủ chung và chia sẻ sự ngọt bùi với đồng bào ta. Một bác sĩ Pháp đang kể lại việc tàu đánh cá Thái Lan cướp bóc những ghe tị nạn, đó là bằng chứng cụ thể nhất để dư luận thế giới thấy được cái khổ của người tị nạn vượt biển, đam tính mang mình đổi lấy sự tự do, bất chấp mọi hiểm nguy đang chờ đợi ngoài biển khơi. Và biết bao người đã bỏ mình trên biển cả...

Sau những bài diễn văn long trọng của các đại diện, lời cảm ơn của bác đại diện thuyền nhân, một bữa ăn thịnh soạn được bày ra trong bầu không khí âm cúng, thân mật, giữa những lời hát câu ca đắm lòng quê hương của các văn nghệ sĩ nổi tiếng tại Pháp.

Trời tối nên phải giả tử đồng bào, lòng vuông vấn không muốn rời, không biết bao giờ mới gặp lại và hy vọng chính phủ Pháp tổ chức thường những lần cứu vớt và đón rước nhân đạo như vậy cho dân Việt Nam nhỏ. Tử đây, các thuyền nhân đã nhìn thấy được ánh sáng tương lai cuối đường hầm chông gai hiểm hóc: "hết cõi bi cực đến hồi thái lai"!.

ĐAN TÂM

Có phái vì em yêu có dại,
Yêu màu trong trắng, màu thùy chung,
Mà anh kết lá màu hy vọng
Lên cành thạch thảo đượm hương xuân.

Có phái vì anh yêu bình dị,
Yêu nét thiên thần, nét thở ngây,
Mà hoa hé nụ dang thường nhớ
Buộc tình huyền thoại tự bao giờ.

Trên đỉnh bình yên tràn hạnh phúc,
Trong lòng rộn rã khúc ký duyên,
Bốn phượng mây nước còn bền vững,
Hai chữ chung tình mãi không quên.

TƯƠNG KHANH





Mùa thu
mùa thu
mùa thu

Mùa thu rói nhẹ nhẹ
lạnh lạnh lén vào hồn
nghe chút gì xao xuyến
khi nhặt lá vàng rỗi.



Mùa thu buông vội vội
mây tím giăng ngập trời
còn gió náo lòng lòng
lòng ta thêm chốn vội.



Mùa thu đây thương nhớ
khỏi đây nỗi niềm riêng
tâm về vùng ký niêm
thuở êm đềm xa xưa.



Mùa thu chiều lồng gió
một người đã ra đi
hành trang hai tay trắng
viễn xứ tim tự do.



Mùa thu này lại đến
người đi đã bao lâu
Mùa mưa lạnh giá
cánh chim mải phuơng nào?....

Truyện Võng

Chùm Đèn

Đoạn

Thứ

21

Đứng bên bờ hồ em mỉm cười, ánh mắt xa xăm ẩn
buồn nhìn cảnh trời xanh in trên mặt nước lung
linh.... Một cơn gió thoảng nhẹ lướt mái tóc em tung
bay khiến em chợt tỉnh cồn mê và ngược mắt nhìn lên
bất ngờ anh đang đứng ngắm em một cách mê say lâm em
mắt có ửng hồng dài má khẽ gọi "Anh!...". Anh cung
sức tinh cồn mê, gượng cười nói: "Cảnh đẹp và người cung đẹp, đúng
là cảnh thiên tiên! Anh quên mất mình đang ở đâu rồi?". Em hú một
cái dài rồi hỏi: "Anh đến lâu chưa?". "Cũng hơi lâu, nhưng mãi ngắm
một nàng tiên đang mỉm cười theo mây nên anh không dám phá!
Em đang lầm chỗ phải không?". Em nguyệt anh một cái rồi nũng
nịu: "Ghét anh ghê, cứ chọc em mãi mắc đòn anh đó!"; rồi nở nụ cười
duyên em thở thề: "Em đang lầm chỗ đó". Anh đặc dịp chọc em
nữa: "Bài thơ con rồng phải không?". Em chưng hưng không hiểu
nói: "Tại sao thơ con rồng?". Anh cười thích thú nói: "Người ta thi
lầm chỗ con cốc, còn em là tiên thì lầm chỗ... con rồng!". Biết anh
"chọc què" nên em nổi giận ngoe ngoắt, bỏ đi. Anh vội chồm tới nắm
chặt tay em và xuống giọng nắn nít: "Nói ch襌 vậy mà em giận anh
thết sao?". Mắt con ửng hồng vì mắc cỏ, em quay lại làm nghiêm và
lên tiếng trách móc: "Hôm trước anh đã em T..T.. là gì, nhưng em
đoán hoài mà không ra. Mắc đòn anh đó, em mãi lên cân chưa đúc bao
nhiêu thì nửa tháng nay em lại ôm đi vì câu đù của anh đó!". Rồi
tinh nghịch em tiếp: "A! anh nè! Hứa nói cho em biết đi, em sẽ kể
chuyện này cho anh nghe, chuyện vui lắm, quan trọng lắm!". Anh biết
em không còn giận nữa nên sút sắng hỏi tôi: "Chuyện gì mà có về quan
trọng vậy?". Em cười thích thú: "Em nói ra anh cho em quā hả?". Lần
đầu tiên mỗi nghe em nói mấy chữ "chuyện quan trọng", với nét mặt
suy tư, anh thắc mắc vô cùng quên că câu giải đáp hồi tôi: "Chuyện

gì vậy, em nói cho anh nghe đi, anh hứa em muôn gì cũng được hết!". Em khẽ cười chửm chิm, má em ửng hồng, có vẻ e thẹn: "Có một anh chàng theo em, cây người đến hỏi, mà em trả lời sao anh biết không?". Tim anh đập thật mạnh, chưa biết nói gì thì em đã tiếp: "Má nói nó có bạn rồi, với lại nó còn nhớ chưa gãy được. Em biết mà châm anh đó, mà thường nói anh hiền, thật thà, anh nghĩ làm sao? Ôm chặt lấy em như sờ em bay mất, siết em thật chặt anh thì thảm bên tay em: "Anh thường em, em đẹp lắm, anh chỉ yêu có một mình em, anh yêu em nhiêu thật là nhiêu, yêu suốt đời...". Lâu thật là lâu, giọng em buồn: "Anh biết tại sao em buồn không? Không có gì buồn bằng khi sắp phải xa nhau, không biết ngày nào mới gặp lại?". Em cúi mặt hai tay vân vê tà áo, mắt em rướm lệ: "Anh nè! Anh đâu có thường em như lối anh nói đâu! Nói thường em vậy mà anh nỡ xa em? Chỉ còn vài ngày là anh sẽ ra đi, qua bên ấy anh mắc sức...! Em ghét anh...! Nói thế chả em đâu có quyền gì!". Lòng anh cũng đau khổ lắm chả, anh năn nỉ: "Em và gia đình cũng đi với gia đình anh nhé, em đi nhá, tàu còn chờ mà!". Cắn chặt vanh môi đến gần rướm máu, em thồn thồn: "cha mẹ em già không chịu đi, em không đi như vậy được, em cũng muốn đi lắm, xin anh hiểu cho em, anh đi bình yên, gặp nhiêu may mắn, qua tối bên tú do nhớ viết thư về cho em anh nhé, dù không còn bên nhau nữa nhưng chúng ta sẽ cảm thấy gần nhau qua những cảnh thử". Vuốt mái tóc em anh khẽ nói: "Anh mong cho thời gian sẽ ngừng lại, để đôi ta được mãi mãi bên nhau!". Bầu trời phủ đầy mây đen, những giọt mưa bắt đầu rơi như muôn chia buồn với đôi ta, mắt trong mắt, giọt nước mắt hay giọt nước mưa rơi chảy dài trên má em? Anh khẽ nói bên tai người yêu: "Em đừng lo cho anh, anh mãi mãi vẫn là anh của em, anh nguyện chung thủy với em suốt đời! Anh sẽ viết thơ thường cho em, em cũng vậy phải không?"....

*

*

*

Hôm nay trời lạnh, tuyêt trắng rơi không ngừng, bao phủ mọi cảnh vật. Giữa đám đông em nỗi bật, đẹp như một nàng tiên xuất hiện, bao nhiêu mồ ửng hôm nay đã trở thành sự thật. Noël đâu tiên đoán tụ và

hạnh phúc của đôi ta sau bao nhiêu năm xa cách, âu yếm nhín nhau
nghẹn ngào nói không ra lời. Lặng rạo rực như lứa đốt nhưng đầu óc
anh trông rõ ràng, tự ngữ trôn đâu mắt hết rồi?. Đêm qua anh nghĩ sẽ
nói căm trăm ngắn chuyện với em vậy mà... Cảm động quá, không thể
thốt nên lời, anh chỉ biết tiên tôi thật nhanh ôm chầm lấy em, siết
em thật chặt, vui mừng vì được gặp em, được ôm em vào lòng. Em cười
điều dâng lên tiếng trước: "Anh vẫn khỏe chứ? Thời gian qua mau thật
anh nhỉ? Mười năm xa cách buồn và chán vô cùng, tưởng chừng sẽ
không bao giờ gặp lại nhau, tôi ngày chỉ biết ra vào than thở. Nhớ
bạn bè khuyên bảo rất nhiều, em sẽ không bao giờ quên họ cả!". Nàng
tiên bé nhỏ của tôi đây rồi, em không có thay đổi gì, có phần còn
đẹp hơn bao giờ hết, màu da đen bóng cao lâm tăng thêm vẻ kiêu
diễm, mái tóc huyền nhưng ngắn mà em vừa uốn theo "một", vang trán
rõ ràng cao mà lúc nào em cũng tự hào là học giỏi, trong khi anh bảo
đó là cái "trán lì lòm". Anh nhìn em như người mất hồn khiên em e
lệ cui mắt, ưng hòng đợi mà thở thốt: "Em ôm lầm phải không anh? Anh
cố bảo em ôm đẹp, nhưng em thấy mình xinh xắn chung vỗ điệu vay phải
không?". Anh cố gắng lầm mải thốt lên được vài lời: "Em đẹp lắm, anh
nghĩ tôi em luôn, anh trông thủ của em ghê lắm!". Không đợi em trả
lời, nắm bàn tay ngà ngọc anh hỏi tiếp: "Anh định gói chiếc khăn qua
cho em nhưng sợ bị tú chối nên anh mới gói món quà khác qua cho em,
em biết được lòng của anh rồi phải không? Em tin anh không?". Em
nhìn anh không nói, nhưng ánh mắt đầy tràn mèn suối âm long anh.
Trên đường về tuyet rơi thật nhiều, trắng toát thật lâ đep lâm em
luôn miệng khen, và đưa tay ra ngoài xe hùng lấy những hạt tuyet
rồi. Sở em lạnh nên anh bảo em nên quay kiêng lên, nhưng em lại đòi
ngứng xe để xuống chơi tuyet. Em mở tung cửa và chạy nhảy trên
tuyet, vỗ tuyet trong tay. Bốp! Một cục tuyet trúng ngay giữa mặt
lâm anh tinh cỏn mỏ, thế là trân giác tuyet xảy ra, hai đứa rượt
nhau đua giòn như trẻ con.

Điều em trả về xe, nhìn những hạt nước lăn dài trên đôi má ưng
đổ, miệng cười chum chíc anh thấy em đẹp hơn bao giờ hết. Kể sát
tai em anh nói nhỏ: "Anh không muốn xa em nữa, anh muốn em là vợ của
anh". Nhìn thẳng mặt anh như tìm kiếm gì, em nghiêm nghị đáp: "Mong
rằng thời gian sẽ giúp minh hiểu nhau hơn, chỉ sợ em đến trễ sau
bao năm xa cách". Siết chặt em vào lòng anh thì thầm: "Anh yêu em
mai mai, em cũng biết rằng trong tim anh: chỉ có em mà

thời"....

Chết nhỏ Noel sắp đến, anh đã gửi trước quà cho em và dẫn em không được mở quà trước ngày lễ, anh liên hồi: "Em mở quà Noel của anh chưa?". Em cười: "Đúng ra em không mở quà của anh sớm đâu, tai nhau bạn nó nôn quá nên mở dùm, ai thấy cũng khen, làm em phòng mũi luôn. Trong trại ai cũng thích, may anh chàng theo em buồn nã phút vì biết em đã có bạn rồi". Anh mỉm cười: "Em ăn gian quá, vậy quà của anh đâu?". Em lèm lèm trả lời: "Anh chưa nhận được quà của em sao? Em đã tặng riêng cho anh từ lâu rồi mà anh không biết sao?". Anh ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì. Em cười ngọt nói: "Anh được gấp lại em như vậy không đỡ nữa sao?". Ông người yêu bé nhỏ, vừa dịu dàng vừa sâu sắc, lời nói của em làm ấm cõi lòng anh, anh muốn ôm em thật chặt nhưng em vùngh bỏ chạy, anh đuổi theo nhưng bỗng bị vấp ngã....

*

*

*

Làm cùm bờ dây, nhìn chung quanh là bốn bức tường quen thuộc, thi ra chỉ là một giấc mơ. Anh vừa buồn vừa hồi tiếc vì giấc mơ đẹp quá. Cũng đã lâu rồi anh không được tin tức gì của em cả, dù đã viết cho em rất nhiều. Không biết giờ này em ra sao, có phải em cũng đang nghĩ đến anh không để chúng ta không gặp nhau trong giấc mơ đẹp đó, và biết bao giờ nó sẽ thành sự thật. Em yêu dấu, dù không nhận được tin em nữa nhưng anh vẫn sẽ viết cho em hoài, với hi vọng một ngày nào đó thù sẽ đến tay em.....

- CAT BUI -

=====

Dến với quê hương tôi

Bùi Công Chuẩn



Dến với quê hương tôi Nơi về quê hương tôi Dù bao cảm cõi đất. Đến với quê hương

tôi nay với quê hương tôi dù con sâu khúi đất. Đến với quê hương tôi, hưng lai là đều

vui mừng vui mừng cho hồn thiêng mía Đến với quê hương tôi yêu thương như ta nghe nhá VN sướng

vui. Nhớ sao đã ban tôi các súng đã vun đúc trên bao nôr vui mừng. Nhớ hương hết tám

tết quê hương sẽ đến nay quê hương sẽ yêu vui (Đến với quê hương...)

2. Lời bài hát

Nơi về quê hương tôi
dù giàn nan cõi nhiêu
Lời bài hát
Nơi về quê hương tôi
Nơi về quê hương tôi
mặt mày không bùi ngát
Đến với quê hương tôi sông sâu mênh
ngai ngang lũi mâm tìn sao chớ
Đến với quê hương đậm thanh khêng
tắc tưng nụ cười hồn thán hồn nỗi
Anh sang đã ban tôi
Sức sống đã vun sỏi
Trên bờ nở vui mừng
Quê hương hết tám tết
Quê hương sẽ đến nay
Quê hương sẽ yêu vui...

3. Lời bài hát

Nơi về quê hương tôi
Lời yêu thương đậm đà
Sóng với quê hương tôi
Chết với quê hương tôi
Tết ngày cho đỡ vui
Đến với quê hương tôi vui quang đang
chỗ người nhọc nhằn ta quyết vui
tết. Sóng vui quê hương tôi yêu thương
như ta nghe. Hân hỷ mai sẽ với
Anh, sang đã ban tôi
Sức sống đã vun sỏi
Trên bờ nở vui mừng
Nhớ hương hết tám tết
Quê hương sẽ đến nay
Quê hương sẽ yêu vui...